

Τίτλος: «“...τους είπαν οι άλλοι ‘γεια σας’ σε γλώσσα ελληνική”. Η ποιητική διαδρομή του Κυριάκου Χαραλαμπίδη στους ασύνορους τόπους του οικουμενικού ελληνισμού»

Συγγραφέας: ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΛΑΡΙΝΟΣ

Λέξεις κλειδιά: Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Νεοελληνική Ποίηση, Νεοελληνική Λογοτεχνία της Κύπρου, Διεθνές Συνέδριο «Κυριάκου Χαραλαμπίδη Επίσκεψις», Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», Κύπρος, Κυπριακό Πρόβλημα, Τουρκική εισβολή, Αγνοούμενοι, Αμμόχωστος, διακειμενικότητα, μύθος, ιστορία, μεθιστορία, μυθική μέθοδος, ελληνική γλώσσα, διαχρονία, *Πρώτη πηγή* (1961), *Η άγνοια του νερού* (1967), *Το αγγείο με τα σχήματα* (1973), *Αχαιών Ακτή* (1977), *Αμμόχωστος Βασιλεύουσα* (1982), *Θόλος* (1989), *Μεθιστορία* (1995), *Δοκίμιν* (2000), *Αιγιαλούσης επίσκεψις* (2003), *Κυδώνιον μήλον* (2006) *Ολισθηρός Ιστός* (2009), *Ίμερος* (2012), *Στη Γλώσσα της Υφαντικής* (2013), *Ηλίου και σελήνης άλως* (2015)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019

Εκδότης: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Περίληψη: Στην ανακοίνωση θα επιχειρηθεί η παρουσίαση της εξελικτικής πορείας της ποίησης και της ποιητικής του Κυριάκου Χαραλαμπίδη, εξετάζοντας αυτές διαδοχικά μέσα από τις συλλογές του, από την Πρώτη πηγή έως την τελευταία εκδοθείσα (Ηλίου και Σελήνης άλως). Θα γίνει αναφορά στις θεματικές του και στις απόψεις του για τη γλώσσα. Θα συνεξεταστεί η μεταφραστική και δοκιμαϊκή του εργασία και θα επισημανθούν ο τρόπος πρόσληψης του όλου έργου του από την κριτική και οι παρεμβάσεις του ιδίου στη λογοτεχνική ζωή.